

DOOPSEL



Op zaterdag 27 januari heeft Kapelaan Siju het Heilig Sacrament van het doopsel toegediend aan **Nowie Laval**. Nowie is het dochtertje van Roel en Maud Laval. Hierdoor staat de naam van Nowie geschreven in de palm van Gods hand. Onze hartelijke gelukwensen.

OVERLEDEN



Op 13 januari j.l. is mevrouw Maria Debije-Smeets, weduwe van Joep Debije, in de leeftijd van 88 jaar overleden. De plechtige uitvaartmis was op vrijdag 19 januari, gevolgd door de begrafenis alhier. Wij wensen haar familie heel veel sterkte. Zij moge rusten in vrede.

HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-4511243. Het E-mailadres van de pastorie: h.agatha.eyes@hetnet.nl

MISINTENTIES kunt u opgeven bij het secretariaat van cluster "Morgenster" op bovenstaand adres, E-mailadres en telefoonnummer. Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, b.g.g. het parochie-secretariaat in Eys, tel. 043-4511243 of Kapelaan Siju tel. 0618242777.

MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingeleverd bij de kerkmeester in de sacristie of bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller (043-4512382) of per. E-mail: st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl



WEBSITE van de parochie:
<https://dionysius-nijswiller.nl/>

BANKRELATIE: RABO-BANK:
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K.
Parochie H. Dionysius.

CONTACTBLAD

Parochie H. Dionysius

Nyswiller

Februari 2024



MET ZICHT OP PASEN

*Vasten is geen doel op zich,
maar een middel om mij (opnieuw) te verbinden.
Daarom eindigt de vasten op Pasen.
Of liever: hij spant mij op naar Pasen.
Pasen is leven, herleven.
Pasen is leven voorbij de dood,
voorbij de zonde.
Pasen is verrijzenis vieren,
de verrijzenis van Jezus Christus.
Laat het ook zijn:
onze verrijzenis vieren,
of liever: zijn verrijzen in ons.
Pasen is de geboorte van de Nieuwe Mens in ons,
de Dienaar van Jahwe,
de mens die, Goede Vrijdag voorbij,
uit de kringloop van het hebben is gestapt,
herboren is tot solidariteit,
tot breken en delen,
tot lichaam van Christus.*

Carlos Desoete (Uit: In zijn naam, Halewijn, 2015)

2 FEBRUARI - MARIA LICHTMIS



Op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, vieren wij het feest van Maria Lichtmis, ofwel de Opdracht van de Heer in de tempel. We herdenken dan dat Maria en Jozef hun kind Jezus naar de tempel brachten om hem daar aan God op te dragen.

In hun voetsporen worden op dit feest ook vandaag nog vele kinderen gezegend.

Zegenbede over de kaarsen

God, wiens naam is
“Ik zal er zijn voor jou”,
die licht schiep in het donker, zegen ons
met het licht van uw ogen.

Zegen deze kaarsen,
die onze toewijzing uitdrukken
aan U, aan elkaar en onze wereld,
die ons vertrouwen laten zien in U.

Dat bidden wij U op voorspraak
van Maria, een lichtende vrouw en
moeder van het kind dat aan U werd toegewijd,
en het licht van de wereld is geworden

3 FEBRUARI - BLASIUSZEGEN



Een legende vertelt dat eens een vrouw naar de H. Blasius (Armenië, 4e eeuw) kwam met haar zoontje bij wie een visgraat in de keel was blijven steken. Blasius legde het kind de handen op en sprak een gebed uit, waarop het jongetje gered werd. Dit verhaal ligt ten grondslag aan de Blasiuszegen. De priester houdt twee gekruiste kaarsen voor de keel van de gelovige en bidt op voorspraak van de H. Blasius: “Moge God u bevrijden van keelziekten en ander kwaad”. Het gebruik van de kaarsen houdt verband met de kaarsenzegening op de dag ervóór

CARNAVAL EN D'R VASTETIED.



Wèë hîlt nit van feste viere? Vier wille ummer geneete van elk moment van ós lèève. Mè mit de carnaval is 't nog sjunder um te viere en sjpass te make. De carnaval is ee belangriek sjtuk van os lèève woede. Dit sòat fester bevordert vrèe en vrundsjaap in ós samelèëving. Mit de carnaval zient vier dat luj samekómme in kling en groeëte groepe. Daan is d'r ginge aafsjtand te zieë of te merke. Ofsjun dat gikkeringe carnaval op ziang

ége meneer viert, zient en veule vier, dat vier op ing of anger meneer allemòal geliek en 't zelfde zunt.

Geet 't mit carnaval daan alling mèr uvver sjoenkele en polonaise lope? Heij in d'r umtrek wèed carnaval ooch waal vastelòavend geneumd. En zoeë wiest de carnaval daan ooch nòa de vaste. 'T wòad carnaval is in wèeze afgeleijd van de wueëd *CARNEM LEVARE*, dat letterlik 't voetpakke of verbeije van 't vlesj betekent en zoeë wèed d'r uvvergank nòa de vaste gemakt. De vaste is de periode van vieëtig daag vuur Pòasje en begint op Esjgoonstig. D'r vastetied nuuëdigt ós oet um sjtil te sjtòa beij dinger die blievend en ech belangriek zunt. Vier hechte soms zoeëveuel belang an dinger die egelik van winnig belang en echte betekenis zunt. Verdunt vier nit allemòal wal ins ózze kostbare tied aan dinger woëvaan vier allemòal wete dat ze os winnig of nuuks óplieëve? D'r vastetied vròagt ós aandacht te haan vuur ozze band mit God en ozze band ongere. Lèève vier os lèève wurkelijk zoeë wie God dat vuur os bedoeld hat?

Ich wunsj gikkeringe dèe geet viere ing sjun “vastelòavend” en inge vruchtbare en gezèende Vastetied.

Kapelaan Siju

BIJ CARNAVAL: DE DANSENDE NAR



Een nar had genoeg van zijn altijd maar vrolijke, zwervende leven en besloot monnik te worden. Maar het kloosterleven viel hem niet mee. Hij wist niet hoe hij moest bidden en hij kon geen psalmen zingen. Tijdens het koorgebed dacht hij: “Wat doe ik hier eigenlijk?”. Toen de volgende ochtend de klok luidde, sloop broeder nar naar een stille plek in het klooster. Hij trok zijn pij uit en danste vol overgave in zijn narrenpak. Een van de monniken had hem gezien en de nar werd bij vader abt geroepen. Hij was bang dat hij gestraft zou worden, maar de abt omhelsde hem en zei: “Broeder nar, wij hebben met ons koorgebed God gelooft met onze stem, maar jij hebt met jouw dans God geëerd met ziel en lichaam.

(Bron: PBS Bisdom Roermond)

AGENDA VOOR DE MAAND FEBRUARI

Zaterdag 3 februari 19.00 uur - 5e zondag door het jaar - Blasiuszegening.

Lezingen uit Job 7,1-4.6-7 en Marcus 1,29-39

Voorganger Pastor A. Franssen.

Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

Zaterdag 10 februari 19.00 uur - 6e zondag door het jaar

Lezingen uit Leviticus 13,1-2.45-46 en Marcus 1,40-45

Voorganger Emeritus pastoor T. Reijnen.

Deze mis wordt opgeluisterd door Zangkoor St. Cecilia o.l.v. Eric Lemlijn.

Woensdag 14 februari 18.00 uur - Aswoensdag

Lezingen uit Joël 2,12-18 en Matteüs 6,1-6.16-18

Voorganger Emeritus pastoor T. Reijnen.

Zaterdag 17 februari 19.00 uur - 1e zondag van de veertigdagentijd

Lezingen uit Genesis 9,8-15 en Marcus 1,12-15

Voorganger Pastoor-deken P. Bronneberg.

Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

Zaterdag 24 februari 19.00 uur - 2e zondag van de veertigdagentijd

Lezingen uit Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18 en Marcus 9,2-10

Voorganger Kapelaan Siju.

Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

ALS ASWOENSDAG EN VALENTIJNSDAG SAMENVALLLEN

De datum 14 februari is bij velen bekend als Valentijnsdag. Dit jaar is het dan ook Aswoensdag. Dat is een lastige. Aswoensdag is een dag van vasten en onthouding. Valentijnsdag staat bekend als een dag waarop geliefden elkaar juist cadeautjes geven. Dat heeft met vasten weinig te maken. Of toch?

Het is nooit zo bedoeld, maar dit jaar komt het toevallig zo uit. De oorsprong van Valentijnsdag is een heidens reinigingsfeest dat op 14 februari werd gevierd. De naam van de maand is er zelfs van afgeleid: februaire betekent 'zuiveren' of 'reinigen'. In de vroege kerk werd dit omgevormd tot een christelijk reinigingsfeest dat precies 40 dagen na Driekoningen werd gevierd: op 14 februari. In de westers kerk verschoof deze betekenis later naar Maria-Lichtmis op 2 februari, maar in sommige oosterse kerken wordt het nog altijd op 14 februari gevierd.

VASTENACTIE

VASTENACTIE 2024: LEVEN IN EEN VERANDE- RENDE WERELD

De jaarlijkse Vastenactiecampaagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. De mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater.

In de plattelandsgemeenschappen leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water. Er zijn weinig betrouwbare en goed functionerende waterpunten in het gebied. Maar liefst 37% van de huishoudens moet meer dan een kilometer afleggen om water te halen. In combinatie met de onbetrouwbare regenval heeft dat geleid tot voedselonzeekerheid en een eenzijdig dieet in veel gezinnen. Er zijn bovendien nauwelijks alternatieve manieren om inkomen te verwerven, omdat de meeste mensen weinig tot geen opleiding hebben en dus weinig andere mogelijkheden hebben om geld te verdienen. Daardoor zoeken met name jonge mannen, meisjes en vrouwen hun toevlucht tot illegale mijnbouw (goud), prostitutie en criminele activiteiten (diefstal en roofovervallen).

Vastenactie en onze lokale partner werken nauw samen met de gemeenschappen in Zimbabwe om ze weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen. We gaan onder meer vier waterputten met pompen op zonnepanelen aanleggen. Daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water. Bij de waterpunten worden gemeenschappelijke tuinen aangelegd. Daar leren de mensen hoe ze op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen. Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen ze naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld.

Leden van de missiegroep Nijswiller (M.O.V.) zullen in de week vóór de Goede Week de vastenactiezakjes huis aan huis verspreiden. In de Goede Week zullen deze zakjes met uw bijdrage weer bij u thuis worden opgehaald. Als u onverhoopt niet thuis wordt aangetroffen kunt u het Vastenactiezakje afgeven of bezorgen bij mevr. Lydia Jongkamp, Irene-weg 10 Nijswiller.

Meer informatie op <https://www.vastenactie.nl/>

IK WAAG HET EROP.....

Regelmatig staan jongeren (en ouders) voor de keuze een vervolgopleiding te kiezen. Er is op meerdere terreinen (grote) vraag naar geschikt personeel. Het hangt samen met de aantrekkende economie en de groei van onze welvaart.

Er zijn opleidingen op verschillend niveau ten dienste daarvan. Maar er zijn ook beroepen en opleidingen die zich bezig houden met de geestelijke ontwikkeling van de mens, met spiritualiteit, godsdienst en geloof. Die beroepen zijn wat buiten de aandacht geraakt mede door de afgenomen belangstelling voor geloof en kerk. Toch waag ik het er op dit soort beroepen onder de aandacht te brengen.

Ik doe dat omdat ik op basis van eigen ervaring als pastoor vind, dat onze 'geestelijke' gezondheid onder druk staat t.g.v. bijvoorbeeld de stress waarin veel mensen (moeten) leven. En mens is niet alleen materie. Hij/zij is ook geest. Menigeen koestert een levensbeschouwing die een draagvlak vormt in de verschillende opgaven en omstandigheden van het leven. In kringen van de Geestelijke Gezondheidsinstellingen is het besef (weer) groeiende van de betekenis van de godsdienst voor de geestelijke gezondheid van de mens. Godsdiensten en kerken beschikken over mensen die ten dienste staan van het geestelijk welzijn.

Voorbeelden daarvan zijn geestelijk verzorg(st)er in ziekenhuizen of zorginstellingen; catecheet (werkzaam in godsdienstonderricht en levensbeschouwing); priester, diaken en pastoraal werk(st)er binnen kerkelijk verband.

De studie, die tot deze beroepen opleidt is interessant en veelzijdig. Zij omvat vakken als menswetenschappen, wijsbegeerte en theologie van bijbeluitleg tot en met kerkelijk recht. In stages, onder begeleiding, doet de toekomstige catecheet, geestelijk verzorger of pastor praktijkervaring op. De beschikbare banen houden de beoefenaren 'dicht bij mensen' en 'bij wat hen bezig houdt. Ik waag het erop die aan te bevelen. Je weet maar nooit. Er zijn in ons land diverse opleidingen.

Wilt u meer weten? Kapelaan Siju en ik geven u graag nadere informatie.

A. Reijnen, emeritus-pastoor

VAN 'N GOEDE WEEK, NAAR "N GOEDE WEEK".



Van veel mensen verlopen de weken ordelijk vanuit een vast schema van werk, gezin, huishouden, vrije tijd, verenigingsleven, ontspanning. Voor velen zijn het goede weken. Het loon of salaris komt op tijd binnen en dat verschaft ons een redelijk tot goede materiële basis.

Er zijn uitzonderingen op dit ritme. Vakanties, en in onze streken carnaval, zorgen voor onderbreking. Vrije dagen hebben vaak nog een kerkelijke oorsprong, bv. de zondag, 1e en 2e Kerstdag, 2e Paasdag. Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag. Vaak is echter de oorsprong vergeten maar koestert men wel nog de vrije dag.

Binnenkort 14 februari, Aswoensdag, begint voor christenen de Veertigdagentijd, tijd van bezinning, inkeer en soberheid. Dat gebeurt vanuit het geloofsmotief, dat we altijd voor de opgave staan om onszelf het model van menszijn van Jezus Christus steeds meer eigen te maken.

In de Veertigdagentijd willen we daar uitdrukkelijk aandacht aan besteden. De moslims hebben hun Ramadan, wij onze Veertigdagentijd. Laatstgenoemde loopt uit op de zogenoemde 'Goede Week' waarin we vanaf Palmzondag de lotgevallen van Jezus Christus gedenken.

Maar het gaat om meer dan om 'de lotgevallen van die man'. Hij staat symbool voor wat de mensheid of veel mensen overkomt door het kwaad dat in mensen schuilt en (vaak?) naar boven komt. In het lot van Jezus speelt zich het lot van de mensheid af.

Op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag bezinnen we ons op de verschillende fasen in de lotgevallen van onze Heer, die de lotgevallen van de mensheid zijn. Hopelijk kunnen we in het vaste ritme van de week op genoemde dagen een plekje vrij maken om ons te bezinnen. De manier waarop we in het ritme van ons dagelijks leven staan zal er wel bij varen, zal erdoor verdiept worden.

Kijk op onze website, in dit parochieblad of in de kerkelijke berichten van de plaatselijke pers voor de tijden waarop de vieringen plaatsvinden.

A. Reijnen, emeritus-pastoor